



Kräftälskaren

Melodi: En sockerbagare

En stor kräftälskare här bor i staden,
han äter kräftor mest hela dagen,
han äter stora, men inte små,
han äter några med skalet på.
Och vid hans kräftbord
där flödar spriten,
man sjunger sånger om akvaviten,
och är du snäller så kan du få,
en liten kräftklo att suga på.

Kräftan

Melodi: Vi går över daggstänkta berg

Till kräftklon man tager en sup sup sup,
som letar sig ner i magens djup djup djup.
Och den som börjar tveka,
om detta var en räka,
han tar sig en till liten sup sup sup

Kräftan

Melodi: Blinka lilla stjärna

Kräfta, kräfta prydd med dill,
och en immig sup därtill,
bröd och smör och ost och sill
och så några supar till.
Kräfta, kräfta prydd med dill,
nu vi får allt vad vi vill.

Festen i mitt hjärta

Melodi: Stockholm i mitt hjärta..

Festen i mitt hjärta
låt oss besjunga en skål
här utpå våran veranda
vi dricker så mycket vi tål
med kräftor från hela världen
suger vi i oss allt
genom kräftornas kärlek till magen
får vi blandning av dill och salt

Nykokta kräftor

Melodi: Sjungom studentens lyckliga dag

Nykokta kräftor, nyslagen dill
Fem liter brännvin och sjuhundra pilsner
Rödaste skal ju är bättre än sill
Särkilt om man får supen därtill.
Skal kring stjärt och klor
Döljer dock smaken, bror.
Men ingen möda stor,
dom skall brytas opp, och aromen
skall in i vår kropp.
Helan tömmer vi snabbt till dess klor,
Halvan tar vi sen tvärt till dess stjärt.

HURRAA!

Kräftruset

Melodi: Nu ha vi ljus

Vi ta' ett rus, här i vårt hus.
Kräftan är kommen, hopp tralalala.
Snapsen är här, månen den är full
som en kastrull.
Hej nu brinner alla vackra ljusen.
Kräftorna och månen är på snusen
tralala tralalalala tralalalala tralalala!

Längtan är stor

Melodi: Sommaren är kort...

Inte en flaska, så långt ögat kan nå
Inte en droppe regn, på flera dar
Med en räka i mun och kräftor i dill
sitter vi på festen och törstar ihjäl
Långsamma dagar, segar förbi

Refr.

Längtan den är stor,
större än du tror
men nu är den här,
så ta för dig, för flaskan är full
Snapsen den är bäst
ikväll så är det fest
Så lyssna på mej,
fyll på glaset, tills jag ramlar omkull.

Nubben & Kräftan

Melodi: I sommarens soliga dagar..

På bordet står nubben och väntar,
så sakta på munnen vi gläntar,
men innan med andakt vi tar den,
vi sjunga som sig bör med glatt humör:

Ett sånt hallå när kräftor små
vi väntar på att vi ska få.
De ligger still uti sin dill,
när vi vår allsång klämmer till.
Av supar och brösttoner fulla
vi sjunger där vi står: Hallå och skål.

Nu tager vi oss en sup

Melodi: Här kommer Karl-Alfred Boy...

Nu tager vi oss en sup
Sen äter vi några klor
Sen suger vi stjärtar
och släpper små fjärtar
förenar oss i en skål.

34:an

Detta glas som står på bordet
Det ska tömmas inom kort
Det skall sätta fart på blodet
Jaga sura miner bort
Här ska ätas, här ska drickas
Här ska sjungas natten lång
Om det spritter uti benen
Finns det säkert nåt på gång

Ja, nu är det fest för hela gänget
Ja, nu är det skål och botten upp
Här ska alla vänner trivas
Här ska stämningen i topp
Och vi tar dig kära pärla
Vilken härlig medicin
Nu är det dags att börja leva
Nu går lilla nubben i magen in

Jag har aldrig vart på snusen...

Jag har aldrig vart på snusen
Aldrig rökat en cigarr, halleluja!
Mina dygder äro tusen
Inga syndiga laster jag har
Jag har aldrig sett nått naket
Inte ens ett litet nyfött barn
Mina blickar går mot taket
Därmed undgår jag frestarens garn,
halleluja
Halleluja-halleluja, halleluja-halleluja,
halleluja-halleluja...

Bacchus spelar på gitarren
Satan spelar på sitt handklaver
Alla djävlar dansar tango
Säg vad kan man väl önska sig mer?
Jo, att alla bäckar vore brännvin
Björköfjärden full av bayerskt öl
Konjak i varenda rännsten
Och punsch i varendaste pöl, halleluja.
Halleluja-halleluja, halleluja-halleluja,
halleluja-halleluja...